

EVEN VRAGEN AAN

**Pauline Hoogweg,
auteur**

‘Blijf altijd dromen, anders zijn we klaar’

De Rotterdamse auteur/ontwerper Pauline Hoogweg schreef een boek over het waarmaken

van dromen. Het opvallende werk, dat ze ook zelf vorm gaf, is getiteld ‘Moed je



Doen!’ Volgens Hoogweg (42), die eind 2010 naar Zwitserland verhuisde, moeten we altijd blijven dromen en die dromen ook vooral laten uitkomen.

Waarom dit boek?

„Mijn droom was een boek te schrijven, met als onderwerp: maak je dromen waar. Eigenlijk is het een gids voor je reis van droom naar werkelijkheid. Onderweg kom je veel obstakels en uitdagingen tegen. Dit boek helpt je je droom werkelijkheid te laten worden. We moeten altijd onze dromen volgen, anders zijn we hier klaar.”

Ben je schrijver, ontwerper of multi-talent?

„Ik denk toch meer schrijver, het is me goed bevallen. Ik had een ontwerpstudio, daarmee ben ik vijf jaar geleden gestopt.”

Hoe staat het met je andere dromen?

„Behalve het uitkomen van dit boek ook het feit dat ik op mijn 36ste weer ging studeren, marketing in Berkeley. Ik ben in het buitenland gaan wonen. Ook heb ik de Camino gelopen naar Santiago de Compostella. In 25 dagen tijd 800 kilometer, dat was een geestelijke verrijking.”

Mis je Rotterdam al?

„Ik heb er tien jaar gewoond en gewerkt. Woon nu in Zürich, met mijn man en twee kinderen. Of we terugkomen? Wie weet.”

De presentatie van je boek was wel in Rotterdam.

„Daarvoor had ik Leendert Bikker (voorzitter ‘denktank’ EDBR, red.) uitgenodigd. Bij Rotterdam denk ik aan hem. Ik heb met hem gewerkt, hij staat voor moed en eigenzinnigheid.”

Zijn er al weer nieuwe dromen?

„Mijn belangrijkste droom nu is dat ‘Moed je doen!’ zo veel mogelijk mensen bereikt en in beweging brengt, binnen en buiten Nederland. Daarnaast staat het schrijven van een volgend boek op mijn lijst. Mijn nieuwe boek zal gaan over het benutten van je talent.”

www.trichispublishing.nl